

ROODPAKJE!

WAAR Vlieg JE HEEN?

www.oefeningen.eu - www.sugarpuzzles.com

Danny Demeersseman

ROODPAKJE!

WAAR Vlieg JE HEEN?

www.oefeningen.eu - www.sugurpuzzles.com

Copyright © 2024
Danny Demeersseman

Alle rechten voorbehouden.

Geen enkel deel van dit boek mag in welke vorm dan ook worden
gereproduceerd zonder toestemming van de uitgever

Neem voor toestemming contact op met:

dekrachtbron@hotmail.com

ISBN: 978 94 036 6153-7

Eerste druk, januari 2024

NUR 277

met dank aan *www.pixabay.com* en *www.freepik.com*
voor de afbeeldingen

websites met online taal, rekenen en logische puzzels:

www.sugurupuzzles.com

www.sudokutips.nl

www.oefeningen.eu

website met gedichten:

www.gedichten-wensen.nl

www.gedicht-pensioen.nl

www.oefeningen.eu - www.sugurupuzzles.com

DE AUTEUR

Als schrijver startte Danny met de gedichtenbundel *Meer dan 700 wensen voor verjaardagen*. Daarna putte hij uit zijn kennis en ervaring als psycholoog en publiceerde *Burn-out, wat wil je mij vertellen?*

Op www.amazon.com vind je een aantal van zijn e-books over massage. Op www.maakjeeigenonderwijsboek.nl vind je voornamelijk zijn puzzelboeken:

- *150 binaire puzzels oplossen in grootletter puzzelboek.*
- *180 binaire puzzels oplossen.*
- *300 kuromasu puzzels*
- *360 trinaire puzzels oplossen.*
- *Bedankt Juf: cadeauboek met leuke denkpuzzels.*
- *Bedankt Meester: cadeauboek met leuke denkpuzzels.*
- *Bruggen bouwen in de puzzelpauze.*
- *Chaos sudoku: tips en technieken.*
- *Cijferblokken Giant - 200 puzzels XL-formaat.*
- *Cijferblokken Jumbo - 300 puzzels XL-formaat.*
- *Cijferzoeker: 200 rekenpuzzels met oplostips.*
- *Educatieve woordzoekers – Spaanse woorden leren.*
- *Futoshiki puzzels: hoe los je ze op?*
- *Heksenbrij: puzzelboek in thema hekserij.*
- *Informatieve woordzoekers: Europese steden ontdekken.*
- *Japanse puzzels: hoe nonogram oplossen?*
- *Kamertje verhuren - Schapen en Wolven.*
- *KERST: puzzelboek*
- *Killer sudoku: tips en technieken.*
- *Kronkelwoordzoeker: 200 taalpuzzels Nederlands.*
- *Max 3 puzzels: nieuwe variant binaire.*
- *Meneer gaat met pensioen: logische puzzels in thema pensionering.*
- *Mevrouw gaat met pensioen: puzzelboek over pensionering*
- *Mijnenveger: 360 puzzels.*
- *Mozaïek puzzels: 100 puzzels van 20x20 met uitleg technieken*

www.oefeningen.eu – www.sugurpuzzles.com

- *Puzzelboek in thema verjaardag.*
- *Sandwich sudoku.*
- *Star Battle puzzels.*
- *Sudoku oplossen in het kleinste kamertje.*
- *Sudoku technieken: sudoku oplossen met focusmethode.*
- *Sudoku Tips voor Kids.*
- *Tafels oefenen met logische puzzels.*
- *Tentje Boompje Puzzels: 160 puzzels en tips voor gevorderden.*
- *Valentijnpuzzels.*
- *Viva Vaderdag: cadeauboek met leuke denkpuzzels*
- *Woorslang: 200 woordpuzzels met negen letters.*
- *Woordsudoku van A tot Z.*
- *Woordzoekers met 1000 anagrammen.*
- *Zeeslag puzzels: ga de strijd aan met 300 battleships.*

Recent verschenen op www.maakjeeigenonderwijsboek.nl een aantal boeken over lezen en rekenen, massage, psychologie en poëzie:

- *bROOD met aardbeien: gevoelens leren uiten door gedichten.*
- *BurN-oUT: wat wil je mij vertellen?*
- *Cursus Shiatsu stoelmassage.*
- *Escape Room – Dragos de Dierendief (vanaf groep 5 – 3de leerjaar)*
- *Ik tel tot tien. Wie niet weg is, is gezien. Lees- en speurboek groep 3.*
- *Leesbeest Mees 1.0: wisselrijtjes lezen in verhaalvorm.*
- *Maaltafels oefenen: 500 factorism rekenpuzzels*
- *Meer dan 700 wensen voor verjaardagen.*
- *PLUS in de dierentuin: rekenverhaal met getalbeelden.*
- *SKIP en de brievenbussen zonder naam: oefenen van de tafels.*
- *Tafels automatiseren voor beelddenkers: de keersommenkalender.*

www.oefeningen.eu - www.sugurpuzzles.com

WIE IS ROODPAKJE?

Er zal ooit eens, vele jaren later, een meisje leven met een bijzondere naam. Ze zal Roodpakje heten. Reis met mij mee naar het jaar 2084. Ja, je leest het goed. Dit verhaal speelt zich af in de toekomst. Ontdek wat er dan zal gebeuren.

In Ruimtestad woont een meisje dat stapelgek is op de kleur rood. Ze draagt altijd een rode trui op een rode broek. En rode schoenen met rode sokken vindt ze puikie.

's Nachts slaapt ze in een rode pyjama onder haar rode dekbedovertrek. Haar naam is Rosa, maar iedereen, zelfs haar mama Luna, noemt haar Roodpakje.

Vandaag is de oma van Roodpakje jarig. Ze wordt 84 jaar. Mama geeft Roodpakje een fruitmand. "Breng je deze mand naar oma? Dat zal ze leuk vinden. En zeg haar dat ik vanavond nog eens langskom."

"OK... mama, dat doe ik!" roept Roodpakje blij.

Oma woont ver weg. Je kunt er niet met een drone naar toe vliegen, want oma woont in een klein huisje op de maan. Maar in 2084 is dat geen probleem. Dan mogen ook kinderen vanaf 12 jaar met een raket vliegen.

"Denk eraan dat je landt op het dak van oma's huis, want op de maan zijn er soms gevaarlijke ruimtewezens", hoort Roodpakje haar mama nog in de verte roepen.

"Dat beloof ik", roept Roodpakje en ze kruipt behendig door het luik van haar rode raket naar binnen.

DE REIS NAAR DE MAAN

De vlucht naar oma's huis duurt ongeveer een half uur. Tijdens het vliegen zingt Roodpakje een liedje dat ze zelf bedacht heeft.

Zeg Roodpakje waar vlieg je heen.
Zo alleen, zo alleen.
Zeg Roodpakje waar vlieg je heen?
Zo alleen.

Ik ga oma een fruitmand brengen.
Op de maan, op de maan.
Ik ga oma een fruitmand brengen.
Op de maan.

Op de maan wonen ruimtewezens.
Pas maar op, pas maar op.
Op de maan wonen ruimtewezens.
Pas maar op.

Ik ben niet bang voor ruimtewezens.
Want ik ben stoer, superstoer.
Ik ben niet bang voor ruimtewezens.
Want ik ben stoer.

“Opgepast megastorm!”, kraakt plotseling de stem van de raketcomputer. Roodpakje kijkt verschrikt door de telescoop en herkent Janssen, dat is de naam van de maankrater in de buurt van oma's huis. Dan ontwart ze oma's huis en geeft de computer het bevel om te landen.

DE VREEMDE ONTMOETING

Door de hevige storm mag de raket niet landen op het dak van oma's huis, maar een eindje verder is er wel een parkeerplaats voor raketten. Gelukkig zit er in de raket een maanauto waarmee Roodpakje naar oma's huis kan rijden.

Roodpakje landt veilig met de raket en stapt in de maanauto. Ze plaatst de fruitmand op de stoel naast zich.

Weet je wat, denkt Roodpakje, ik zal onderweg even stoppen om maankruid te plukken. Van maankruid kan je een gezonde en lekkere limonade maken.

Roodpakje is haar belofte aan mama, om op te passen voor gevaarlijke ruimtewezens, even vergeten. Ze stapt uit de maanauto en plukt maankruid langs de kant van de weg. Plots wordt ze opgeschrikt door een zware stem: "Wie ben je en waarom pluk je maankruid?"

Het is de stem van een spiegelaar, maar dat weet Roodpakje niet, die te bang is om zich om te draaien. Een spiegelaar is een gevaarlijk ruimtewezen met een spiegelhoofd. Als je in die spiegel kijkt, dan verdwijnt je in zijn spiegelhoofd.

"Ik ben Roodpakje en het maankruid is voor mijn oma die vandaag jarig is", mompelt Roodpakje die beseft dat ze onvoorzichtig is geweest.

Plots voelt Roodpakje zich niet meer zo stoer als in haar liedje. "Misschien is hij wel de nieuwe buurman van oma", probeert ze zichzelf moed in te praten, maar veel helpt het niet.

OMA KRIJGT BEZOEK!

De spiegelaar werpt ondertussen een vlugge blik op het computerscherm van de maanauto. Hij herkent het nummer op het scherm. Het is een nummer van een maanhuis. Het nummer begint met MA van maan en dan volgen nog 9 cijfers. Dit zal waarschijnlijk het huis van oma zijn, denkt de spiegelaar. “Ik zal oma eens lekker verrassen op haar verjaardag”, grinnikt hij vals.

De spiegelaar springt op zijn maanscooter. Hij tikt de huiscode in op *Maan Maps* en gaat er dan als een raket van door. Bij het huis van oma aangekomen, verstopt de spiegelaar zijn maanscooter achter een muurtje en belt aan.

“Wie is daar,” kraakt de stem van oma door een luidspreker naast de voordeur.

“Dag oma. Ik ben het, Roodpakje”, zegt de spiegelaar met een kinderstemmetje. “Oh kindje, wat een verrassing!” klinkt oma blij. “Tik de deurcode maar in liefje en dan gaat de deur vanzelf open.”

“Deurcode! Hoe vind ik die code? Geen paniek! Kalm blijven en nadenken!”, mompelt de spiegelaar binnensmonds. Een deurcode bestaat altijd uit 4 cijfers. Oude mensen kiezen meestal een makkelijke code. De spiegelaar tikt 1234, maar de deur geeft geen krimp.

“Hmmm! Wat weet ik over oma?” grinnikt de spiegelaar. “Wat heeft Roodpakje mij allemaal verteld? Ja, ik weet het weer. Oma is vandaag jarig en we zijn nu 12 december.” Misschien is 1212 wel de juiste code. De spiegelaar geeft 1212 in als deurcode en het lukt. De voordeur opent met een plofje.

WAT GEBEURT ER MET OMA?

Bijna geruisloos sluipt de spiegelaar langs een smalle trap naar boven. Daar telt hij vier deuren. Eén deur staat op een kier. De spiegelaar gluurt voorzichtig door de kier naar binnen. Oma ligt in een zetel in een hoek van de kamer naast een klein tafeltje. Plotseling gooit de spiegelaar de kamerdeur volledig open en roept heel luid: "Verrassing!"

Oma schrikt en draait zich om en ... Oh nee, ze kijkt recht in de spiegel van de spiegelaar. "Help, help me" gilt ze nog, maar het is te laat. Oma verdwijnt in het spiegelhoofd.

De spiegelaar glimlacht tevreden. "Mijn plannetje is gelukt", roept hij blij "en nu nog Roodpakje."

De spiegelaar heeft geen tijd te verliezen en trekt vlug oma's kamerjas aan die over een stoel hangt. Hij verbergt zijn spiegelhoofd achter een Afrikaans masker dat hij van de muur plukt en dan gaat hij, net zoals oma, rustig in de zetel liggen.

Net op tijd, want daar klinkt plotseling de bel van de voordeur.

"Dag oma. Ik ben het, Roodpakje", klinkt het uit de luidspreker in de woonkamer, "Ik heb een verrassing voor jouw verjaardag meegebracht."

"Dat is lief! Kom maar vlug naar boven kindje" zegt de spiegelaar met een oud en piepend stemmetje.

WAT GEBEURT ER MET ROODPAKJE?

Roodpakje geeft 1212 in als deurcode en de voordeur ploft opnieuw open. Roodpakje doet haar schoen uit en rent de trap op. Ze schrikt als ze oma in de zetel ziet met een masker voor haar hoofd.

Oma haalt weer één van haar grapjes uit, glimlacht Roodpakje en ze beslist om het spelletje mee te spelen.

“Hé; wat heb je grote oren, oma!” roept Roodpakje vrolijk.

“Zo kan ik je beter horen mijn kind”, antwoordt de spiegelaar met een krakend stemmetje.

“En wat een grote ogen!” giechelt Roodpakje.

“Zo kan ik je beter zien!”, zegt de spiegelaar.

“Maar oma”, gaat Roodpakje verder, “wat heb je een grote mond!”

“Zo kan ik je beter laten verdwijnen,” brult de spiegelaar en hij laat het masker op de grond vallen.

Roodpakje beseft te laat dat ze in de val van een spiegelaar is getrapt en verdwijnt, net als haar oma, in het spiegelhoofd.

“Mensen vangen is erg vermoeiend”, gaapt de spiegelaar luid en hij valt in een diepe slaap.

MAMA LUNA IS ONGERUST!

Minuten, uren gaan voorbij. Luna, de mama van Roodpakje, wordt ongerust. “Roodpakje had al lang thuis moeten zijn”, zucht ze. Er moet iets ergs gebeurd zijn, denkt ze. Ik voel het.

Luna rent de trap op en opent de deur naar het dakterras. Ze stapt in haar blauwe raket en beveelt de raketcomputer om als de gesmeerde bliksem naar het huis van oma te vliegen. De raket gehoorzaamt en schiet omhoog.

Ondertussen lukt het Luna niet om Roodpakje of oma, via de maansateliët, op te bellen. “Wat zou er toch gebeurd zijn?” jammert ze ongerust.

“We gaan landen;” klinkt het eindelijk door de luidsprekers in de raket. De raket van Luna kan nu wel landen op het dak van oma’s huis, want de storm is gelukkig gaan liggen.

Als Luna met de deurcode 1212 de deur van oma’s huis opent, hoort ze een luid gesnurk. Dit is vreemd! Dit klopt niet, denkt ze. Ik weet zeker dat oma niet zo luid kan snurken. Het lijkt net de motor van een oude raket. “Maar, wie snurkt er dan wel zo luid?”

Luna is nu bijna zeker dat er iets ergs is gebeurd met oma en Roodpakje.

“Ik moet voorzichtig zijn en even goed nadenken”, zegt Luna tegen zichzelf.. Ze kijkt naar het plafond in de gang en ziet daar een camera hangen. “Ja, ik heb een plan”, roept ze bijna. Ze beseft net op tijd dat ze stil moet blijven, om de snurker niet wakker te maken. “Mijn plannetje moet lukken!”, tracht ze zichzelf hoop te geven.

HET PLANNETJE VAN LUNA

Sinds vorig jaar hangen er in oma's huis overal camera's om van op afstand te zien of alles veilig is. Luna sluipt voorzichtig terug naar haar raket. Ze vraagt aan de raketcomputer om met de camera's één voor één al de kamers van oma's huis te onderzoeken.

Het computerscherm knippert even en dan verschijnt een scherp beeld van oma's keuken. Maar oma of Roodpakje zijn daar niet te bespeuren.

Dan verspringt het scherm en verschijnt de woonkamer.

"Help!" gilt Luna, als ze een spiegelaar in oma's zetel ziet zitten. Nu begrijpt ze waarom ze oma en Roodpakje niet kan vinden. Die zitten gevangen in de spiegel van de spiegelaar.

"Hoe bevrijd ik oma en Roodpakje uit de spiegel en hoe leer ik die gemene spiegelaar een lesje dat hij nooit zal vergeten", vraagt Luna hoopvol aan de raketcomputer.

"Sorry!" zegt de computer, "ik heb geen oplossing voor jouw probleem. Ik weet alleen dat spiegelaars zelf nooit in een spiegel kijken. Daar zijn ze bang voor."

"Euhm, ja! Dan heb ik een idee", schreeuwt Luna en ze springt uit de raket. Terug in het huis van oma sluipt ze voorzichtig naar de badkamer. Daar haalt ze voorzichtig de spiegel van de muur. Voor de deur van de woonkamer haalt ze nog even diep adem.

HOE LOOPT HET AF?

Nu komt het laatste deel van Luna's plan. Ze opent rustig de deur van de woonkamer en houdt de spiegel voor haar hoofd omhoog in de richting van de spiegelaar, die nog steeds heftig snurkt als een oude raket.

Dan brult Luna, zo luid als ze kan: "Brand! Brand! Het huis staat in brand."

De spiegelaar schrikt wakker en loopt in Luna's val. Hij kijkt recht in de spiegel en zijn spiegelhoofd valt op de grond en spat uiteen in duizend stukjes. En oma en Roodpakje komen met een flits weer tevoorschijn.

Luna luistert met open mond naar de avonturen van Roodpakje en oma. "Het was eng en koud om opgesloten te zitten in de spiegelwereld", stottert Roodkapje. "We konden alles zien, maar niet praten en ook niet bewegen. We leken wel bevroren." "Gelukkig was het vlug voorbij", vult oma aan.

"Nou, ik ben blij dat alles goed is afgelopen, ' zucht Luna, " en dan is het nu tijd om oma's verjaardagstaart aan te snijden".

"En we kunnen limonade van maankruid drinken", lacht Roodpakje opgewekt.